

**Vraag het aan Morya****Forceer het niet**

“Je mag de dingen niet forceren. Nooit. Je hoeft ook niet angstig te zijn dat je geen tijd genoeg zal hebben, want dat is niet waar.

Je moet weten dat alle grote dingen geboren moeten kunnen worden vanuit een vrede. Daar zit een kracht in die wezenlijk is en dat is wat jou moet kunnen brengen tot waar je kan zijn.

Wanneer je je gaat opjagen, dan maak je de fout dat je ook anderen daarin meesleurt en dat je ook anderen aanspoort om dingen te doen die ze op dit moment niet kunnen.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid”  
(uit hoofdstuk 6: ‘Een weg van geduld’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 64

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---